

Nieuwsbrief

It Abbegeaster Skûtsje

Terwijl de kerstverlichting alweer brandt op het skûtsje praten wij u middels deze nieuwsbrief even bij over de belevenissen en resultaten van It Abbegeaster Skûtsje.

In dit nummer

- 1 IFKS 2018
- 2 Slotwedstrijden
- 3 Roekoepôle Race
- 4 Ledensponsoring
- 5 Contact
- 6 Tot slot

IFKS 2018

Van 18 tot en met 25 augustus heeft It Abbegeaster Skûtsje deelgenomen aan het Iepen Frysk Kampioenskip Skûtsjesilen.

Hindeloopen – zaterdag 18 augustus

Vandaag stond de eerste dag van de IFKS op het programma. De bemanning van It Abbegeaster Skûtsje was klaar voor de strijd en dit was duidelijk te merken in de wedstrijd. Er stond een stevige wind en een behoorlijke deining op het IJsselmeer. Na een prima start werd de bovenboei als 4e gerond. De koptgroep was gevormd en vervolgens kozen we bij de gate voor een lange bakboordslag langs de dijk. Deze pakte goed uit, waardoor we plek 2 bereikten bij de bovenste boei. In het volgende kruisrak herhalen we deze slag, terwijl koploper Hoop op Welvaart voor de slag over stuurboord koos. Halverwege het kruisrak werd al snel duidelijk dat we ruim voor de Hoop op Welvaart langs kunnen kruisen. In het voordewindse rak lopen we iets uit en ook het laatste kruisrak naar de finish komt onze eerste plek niet meer in gevaar. Een enorme opsteker om op deze eerste dag gelijk al een prijs te pakken, de 1e prijs zelfs!

Stavoren – zondag 19 augustus

Vanwege de harde wind werd er helaas niet gezeild op het IJsselmeer bij Stavoren.

Heeg – maandag 20 augustus

Vandaag werd het kampioenschap vervolgd met de wedstrijd op het Heegermeer. Er staat een mooie windkracht 2/3 met een olympische baan op het menu. De start was niet fantastisch, we liggen onder andere schepen en zakken daardoor weg. Dan maar wegdraaien en kiezen voor de lange stuurboordslag en vervolgens over bakboord naar de bovenste boei. Dat lijkt heel erg goed uit te pakken, maar toch gaan er nog enkele skûtsjes over stuurboord voor ons langs. Als 6e wordt de boei gerond en uiteindelijk gaan we ook als 6e over de finish.



Sloten – dinsdag 21 augustus

Na een 1e plek in 2016 en een 2e plek in 2017 gingen we vandaag vol vertrouwen van start. Ondanks dat het erg druk is bij het startschip, kunnen we een vrije slag maken. De bovenste boei ronden we als 3e achter de LE en de Avontuur. In een groepje van 5 skûtsjes lopen we ruim weg van de rest van het deelnemersveld. De Eemlander kunnen we vandaag niet houden, en ook de Twa Famkes haalt ons in. In het laatste kruisrak maken we een lange bakboordslag naar de finish waarmee we de Twa Famkes weer in weten te halen en eindigen we als vierde. Voorlopig nog steeds 2e in het klassement.



Echtenerbrug – woensdag 22 augustus

De afgelaste wedstrijd van zondag wordt vandaag ingehaald. Vandaag een op-en-neer-baan, de baan waarbij je na het voordewindse rak kan kiezen welke onderwindse boei je rondt. De start viel tegen, we gaan als 10e om de boei. Er is weinig wind, ook onze lichtweerfok helpt ons vandaag niet. In het vervolg van de wedstrijd lukt het ons niet om naar voren te zeilen. Na een fotofinish eindigen we als 10e, vlak na de Tiid Sil 't Leare en vlak voor de Stad Harlingen. Momenteel staan we 4e in het klassement.

Echtenerbrug – donderdag 23 augustus

Met windkracht 4 op het Tjeukemeer zijn we vandaag vol de strijd aan gegaan. Na een vliegende start komen we in een kopgroep als 5e bij de bovenste boei. In het voordewindse rak lopen we naar het 3e plekje. Alle favorieten voor het klassement liggen voorin en het veld ligt dicht bij elkaar. Een kruisrak later pikt de Welvaart een plekje van ons in. Als 4e gaan we het laatste kruisrak in, waar de Hoop op Welvaart en de Lytse Earnewâldster ons op de hielen zitten. Na een lange stuurboordslag gevolgd door een lange bakboordslag naar de finish komen we net te kort om het 4e plekje te behouden. Met een 5e plek in de wedstrijd en een 4e plek in het voorlopige klassement beloven het twee hele spannende laatste dagen te worden in de baai van Lemmer!



Lemmer – vrijdag 24 augustus

De eerste wedstrijd bij Lemmer werd helaas afgelast vanwege te veel wind en de harde windstoten.

Lemmer – zaterdag 25 augustus

De finale dag van de IFKS 2018, de dag waarop we onze 4e plek in het klassement moeten verdedigen en nog een kleine kans maken op een podiumplek. Er stond een flinke bak wind in de baai van Lemmer, maar met een reef in het grootzeil konden we het goed versjouwen. Als 5e om de 1e boei, achter de titelfavorieten. De Eemlander en de Welvaart zijn onze concurrenten vandaag. Met de Welvaart rekenen we persoonlijk af door het gaat bij onderste boei "dicht te gooien", waardoor ze aan de verkeerde kant van de boei langs varen





en opnieuw de boei moeten ronden. De Eemlander eindigt voor ons. Dit is echter niet genoeg om onze 4e plek in het klassement af te pakken. Deze wedstrijd finishen we als 5e met dus een 4e plek in het eindklassement. De beste klassering in de negen jaar dat we meezeilen. Dik tevreden met deze IFKS-week, met als absoluut hoogtepunt de 1e plek op Hindeloopen, zoeken we de feesttent op voor het slotfeest!

Slotwedstrijden Heeg 13 oktober

Onder schitterende weersomstandigheden voor deze tijd van het jaar worden de IFKS-slotwedstrijden gezeild bij Heeg. Met een stralende zon, 23 graden en windkracht 4 belooft het een prachtige dag te worden. De eerste start zijn we niet bij de les... Als laatste (9e) over de startlijn. Bij de 1e boei door een mooie vrije slag toch alweer de 5e plek. Vervolgens zijn we de gehele wedstrijd in gevecht met de Doeke van Martena, eindelijk in de laatste rakken weten we dit skûtsje in te halen. Als 4e afgefloten (bij gebrek aan een duidelijke toeter...).



De tweede wedstrijd zijn we wel bij de les, als 4e gaan we om de eerste boei. In de ruime rakken schuiven we op naar de 3e plek. Vervolgens nog een paar rondjes gezeild waarin de nummers 1 t/m 3 constant binnen een paar scheepslengten liggen. Als 3e over de meet en dat levert ons de 3e prijs op! Een prachtige, mooie scheepsbel!

Roekoepôle Race 20 & 21 oktober

De Roekoepôle Race is traditioneel de laatste wedstrijd van het wedstrijdseizoen. Op zaterdag 20 oktober worden er twee wedstrijden gevaren, onder alweer prachtige weersomstandigheden. We zeilen constant, met twee keer een 4e plek, maar hier kunnen we niet tevreden mee zijn, gezien de vijf deelnemende skûtsjes in totaal. Er zat misschien meer in, maar het was vandaag niet onze dag.



Zondag werd er nog 1 wedstrijd gevaren, waarin we als 3e over de streep komen, met een 4e plek in het eindklassement als gevolg. Na afloop hebben we het skûtsje met z'n allen "afgetuigd" en naar Abbega gevaren voor de winterstop.

Rabobank Ledensponsoring 2018

Doneer GRATIS €5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan Stichting It Abbegeaster Skûtsje! Als lid van Rabobank Súdwest-Fryslân kunt u €5 van het sponsorbudget van de Rabobank weggeven aan It Abbegeaster Skûtsje. Wij zijn bekend onder nummer RLS165, dit nummer heb je nodig bij invullen van het stembiljet. Stemmen kan de hele maand december via de website:

www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring

Uiteraard kunt u ons ook "gewoon" sponsoren, via NL19 RABO 0104 1949 79 t.n.v. Stichting It Abbegeaster Skûtsje.

Contact

U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen:



Telefoon: 06 5160 2262



E-mail: h.frankena@home.nl



Website: www.itabbegeasterskutsje.nl



Facebook: www.facebook.com/AbbegeasterSkutsje



Twitter: www.twitter.com/skutsjesiler

Tot slot

Seizoen 2018 is alweer ten einde. Een seizoen waarin weer "ploegjes" met gasten zijn gezeild. Er is veel strijd geleverd in de wedstrijden en we zijn steeds meer voorin het wedstrijdveld te vinden. Volgend jaar zijn we van plan een nieuwe set zeilen (grootzeil + fok) aan te schaffen. We zijn erg benieuwd wat deze zeilen ons gaan brengen. 2019 is tevens een jubileumjaar, namelijk 10 jaar Stichting It Abbegeaster Skûtsje!

Tot slot wensen wij iedereen een voorspoedig 2019!



Sponsors

