



Nieuwsbrief “It Abbegeaster Skûtsje “

Jaargang 3 , nieuwsbrief nr.13  
December 2011

Stichting It Abbegeaster Skûtsje  
p/a Skoalstrjitte 4  
8617 LJ Abbega  
Tel.nr. 0515-533158 of 0515-532233  
Bankrekeningnummer. : 1041.94.979  
Kamer van Koophandel : 01146052  
**[www.itabbegeasterskutsje.nl](http://www.itabbegeasterskutsje.nl)**

Hallo allemaal,

Middels nieuwsbrief nummer 13 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.

### **Slotwedstrijden IFKS 2011**

Zaterdag 8 oktober stonden de slotwedstrijden op het programma.

De skûtsjes waren ingedeeld in 2 poules. De beste helft van elke poule plaatste zich voor de Gouden finale , de “slechtste”helft van elke poule plaatste zich voor de Zilveren finale.

De weersvoorspellingen waren nogal verschillend ; mogelijk harde wind , buien etc terwijl een andere weergoeroe voorspelde dat de wind zou afnemen. Tsja wat moet je dan? Wel reven of niet reven?’s Morgens voor de eerste wedstrijd toch maar gereefd. Vlak voor de start de van de 1<sup>e</sup> wedstrijd scheen echter het zonnetje en zakte de wind weg. Dus... toch maar de reef uit de fok. De start was best redelijk hoog bij het startschip, maar wel last van een “indringer” die daar niet hoorde maar ondanks ons aanroepen gewoon doorzeilde en ons daarmee hinderde. Na het kruisrak lagen we zo goed als achteraan. In de ruime rakken konden we weer aansluiten bij de middenmoot. Vervolgens haalde de wind flink aan en moesten we heel snel de schoten laten vieren om niet om te kieperen. Uiteindelijk hebben we toch nog paar schepen ingehaald. Bij de finish kwamen nog dicht in de buurt van de Brundel en de Leenstra’s die net voor ons eindigden.

Na een kop snert/ broodje hamburger mochten we om half drie weer starten in de Zilveren finale. Toch maar weer de fok gereefd en een reef in het grootzeil.

Mooi vrij zeilend gingen we start . De wind haalde aan en het was oppassen geblazen. Onder ons ging Top en Twel overstag naar stuurboord. Blijkbaar had hij ons niet gezien. Vanaf ons skûtsje werd er door iedereen in koor geroepen BAKBOORD, BAKBOORD! Maar het was al te laat , Top en Twel kon ons niet meer ontwijken, en door zelf af te sturen werd een “voltreffer” voorkomen. Wel werden we achterop geraakt bij de bolder waardoor het bovenboeisels naar binnen werd gedrukt. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Top en Twel verliet de wedstrijd zoals dat hoort als je een aanvaring veroorzaakt. Gelukkig konden

wij doorzeilen al hadden we door dit voorval wel de nodige plaatsen verloren. Blijkbaar had de aanvaring ons goed gedaan want in de volgende rakken voeren we naar de 3<sup>e</sup> plaats!. In het laatste rondje werd de lucht boven het Hegermeer plotseling zwart. Een dikke bui en flinke windvlagen. Als 1 van de eersten besloten wij de zeilen naar beneden te gooien. Met enige moeite lukte dit en gauw op de motor verder. Vervolgens werd de wedstrijd dan ook afgeblazen. Wel was de fok wat beschadigd en 3 zeillatten waren weg . Ook de schade door de aanvaring viel achteraf mee en is inmiddels keurig hersteld door de jongens van TT die zelf ook baalden van de aanvaring. Na afloop hebben we gezamenlijk met de TT ploeg er maar een biertje gedronken op de uiteindelijke goede afloop. Mooi toch? De organisatie kwam toch met een uitslag voor de wedstrijd door de doorkomst bij de hoogste boei in 2<sup>e</sup> ronde als uitslag te nemen.  
Resultaat : een 3<sup>e</sup> heuse prijs voor de Abbegeesters !  
Wat in de IFKS niet lukte, nu dus wel een dagprijs !

### **Roekoepolle race**

Een week later de laatste wedstrijden van het seizoen op 15 en 16 oktober inmiddels al weer onze 3<sup>e</sup> keer dat we meedoen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn we dit keer ingedeeld bij de grote skûtsjes. In totaal maar liefst 20 skûtsjes in deze klasse voornamelijk A-klassers IFKS en SKS skûtsjes. Met ons kleine skûtsje hebben wij hier niets te zoeken maar toch vol strijd lust van start gegaan. Er staat een mooi doorlopend windje en zelfs het zonnetje was dit weekend van de partij. Als 1 nalaatste om de eerste boei.... maar voor de wind lopen we weer in op de schepen voor ons. Bij de onderste boei ligt alles boord aan boord en er wordt van alle kanten geschreeuwd om ruimte. Een grutte gribus ! Uiteindelijk weten we deze wedstrijd 1 na laatste te worden ( voor de Jonge Rein van Erik Jonker) en vlak achter Jacob Huisman (Langweer). De tweede wedstrijd was qua uitslag een kopie van de eerste wedstrijd nl weer 1 na laatste. Tot in het laatste kruisrak steeds in gevecht geweest met de Nynke die als laatste eindigde. De wedstrijd op zondag was onze beste wedstrijd, op een gegeven moment zeilden we de kampioen van de B-klasse ( de Zeldenrust)en Lolle Schakel (oud-eigenaar van ons skûtsje) voorbij . Door de ondieptes op de poelen verloren we echter veel terrein waardoor we weer achterin verzeilden en dus weer het gevecht aan moesten de Nynke. Bij de 1 na laatste boei lagen we boord aan boord maar in het laatste kruisrak konden we flink afstand nemen. Uitslag : weer 1 na laatste..... In het klassement : gedeeld laatste met de Nynke. Per saldo toch een goed gevoel aan deze wedstrijden over gehouden omdat we niet weggezeild werden en vlak achter de middenmoot werden afgetoeterd. De Roekoepolle betekent tevens het einde van (alweer) een zeilseizoen dus op met het skûtsje naar Abbega voor de winterstop.

Inmiddels brandt de verlichting van het skûtsje weer en is van heinde en ver te zien !

### **Tot slot**

Een ieder die ons afgelopen seizoen weer heeft geholpen, gesteund, aangemoedigd etc willen we hierbij bedanken. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. De eerste wedstrijden zijn al weer gepland nl. : 14 en 15 april 2012 ....

*Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2012 toegewenst.*

Bestuur Stichting It Abbegeaster Skûtsje.

**[www.itabbegeasterskutsje.nl](http://www.itabbegeasterskutsje.nl)**