



Nieuwsbrief “It Abbegeaster Skûtsje “

Jaargang 3 , nieuwsbrief nr.11

Datum : 22 juni 2011

Stichting It Abbegeaster Skûtsje  
p/a Skoalstrjitte 4  
8617 LJ Abbega  
Tel.nr. 0515-533158 of 0515-532233  
Bankrekeningnummer. : 1041.94.979  
Kamer van Koophandel : 01146052  
**[www.itabbegeasterskutsje.nl](http://www.itabbegeasterskutsje.nl)**

Hallo allemaal,

Middels nieuwsbrief nummer 11 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.

### **Silerij Langwar**

#### **Verslag silerij Langwar 16 en 17 april 2011**

Zaterdagmorgen om kwart over elf onder prachtige weersomstandigheden ( zon en windkracht 3) klonk het startschot voor onze eerste wedstrijd in Poule B. In deze poule deden maar liefst 20 skûtsjes mee wat een behoorlijke drukte bij de start tot gevolg had. De opdracht die we mee hadden gekregen van het thuisfront luidde : driester starten dit jaar !. Met dit in het achterhoofd werd de startlijn opgezocht en zowaar een mooie start , mooi in het midden en op tijd bij de lijn. In het eerste kruisrak gebeurde van alles om ons heen , aanvaringen , bak-stuurboord situaties en veel geschreeuw en kabaal.

Zelf moesten we ook wijken in een bakboord stuurboord situatie, feitelijk draaiden we te laat maar dit werd met de mantel der liefde bedekt. Door deze gedwongen koerswijziging leek het of de eerste boei net niet konden belopen maar dankzij wat windvlaagjes lukte dit toch.

Vervolgens kregen we een heel lang voor de winds rak waarin we goed vloot konden houden.

Bij de boei aan het eind van dit rak was het razend druk waarbij we uiteindelijk

goed weg kwamen. In de laatste rakken naar de finish ( het was maar een korte wedstrijd)

wisten we onze 7<sup>e</sup> plek te behouden .Om drie uur die middag stond onze 2<sup>e</sup> wedstrijd op het

programma . Helaas was de wind behoorlijk ingezakt hetgeen weer een korte wedstrijd

betekende. De start was dit keer niet zo heel bijzonder. Ook in het vervolg van de wedstrijd

konden we geen rol van betekenis meer spelen . Een dertiende plaats was het resultaat.

Na dag 1 werd er een tussenklassement opgemaakt waarbij de eerste tien van de poule zich

plaatsen voor de Grote finale en nrs. 11 t/m 20 ingedeeld werden in de kleine finale.

It Abbegeaster skûtsje bleek zich toch geplaatst te hebben voor de Grote finale ! Helaas was

de wind nog minder dan de dag ervoor. Onze start pakte niet goed uit. Komend over de

stuurboordzijde naar de start ,hopende op een gaatje tussen de bakboordschepen, moesten we

helaas achter alles langs. Verkeerd gegokt dus. Toen de wind ook nog eens helemaal wegviel

waren we 5 minuten onderweg en nog steeds niet over de startlijn. Uiteindelijk bij de eerste

boei hadden we toch weer wat schepen ingehaald. In het laatste kruisrak naar de finish zat het allemaal wat tegen ; ons skûtsje wilde bijna niet draaien en de vlagjes gingen aan ons voorbij. Uiteindelijk werden we als 18<sup>e</sup> afgetoeterd van de 20.

Gingen de Abbegeasters dan dit jaar met lege handen naar huis ? Nee, zaterdag na afloop van de zeilwedstrijden was er een touwtrekwedstrijd georganiseerd voor de skûtsjebemanningen. De touwtrekkers van It Abbegeaster Skûtsje ; (Jelle, Mink, Ruurd, Fonger, Sven en Maikel) wisten uiteindelijk de 2<sup>e</sup> prijs te pakken ! Klasse.

Al met al een geslaagd eerste weekend van het seizoen.

## **IN MEMORIAM**

Op 2 april 2011 overleed de heer Tjite Osinga op 85-jarige leeftijd (heit en skoanheit ) van onze bemanningsleden Fonger en Magdalena . Vaak stond hij even op de brug bij Nijesyl als hij wist dat It Skûtsje langskwam. Op 19 mei 2011 kwam daar nog eens het overlijden bij van Auke Frankena op 84 jarige leeftijd ( heit en pake) van onze skipper Henk en peiler Marc. Vaak hebben we hem mogen begroeten tijdens onze oefenavonden langs de kant van het Hegemer Mar. Uit respect en eerbetoon voor beide en geheel volgens traditie vaart het Abbegeaster Skûtsje de rest van het seizoen met een zwarte wimpel.

## **LEMMER AHOY**

### **Verslag Lemmer Ahoy 2,3, en 4 juni 2011**

In aanloop naar de IFKS 2011 is Lemmer Ahoy een mooi evenement om te oefenen. Gewoon oefenen is nuttig maar in echte wedstrijden leer je het meest zoals zou blijken.

*Donderdag 2 juni :*

1 wedstrijd

De start werd uitgesteld mede omdat er weinig wind was en de wind constant van richting veranderde. Uiteindelijk toch gestart, het eerste kruisrak was lastig door de vele schiften, na de eerste boei volgde een heel lang voor de winds rak , aan het einde van dit rak wisten we net voor een groep van zes skûtsje de boei te ronden waardoor we opschoven van een 17<sup>e</sup> plek naar de 11<sup>e</sup> plek ( van de 23).Bij de finish ging de skipper even goed in de fout door de finishboei te willen ronden i.p.v. door de finishlijn te varen..... Door nog even een snelle “dip” te maken en opnieuw te finishen bleef dit zonder consequentie. Eindklassering 11<sup>e</sup>

*Vrijdag 3 juni :*

1<sup>e</sup> wedstrijd

In tegenstelling tot de dag ervoor nu een flinke “polle wyn”, een dikke windkracht 5. Vandaar dat we met 2 reven in het grootzeil, en 1 in de fok van wal gingen. Een wedstrijd waarin we vooral met ons zelf bezig waren, de boel heel en overeind houden (overleven....). Het veld lag al gauw uit elkaar. Ook waren we nog ooggetuige van een skûtsje dat omsloeg vlak naast ons. Eindklassering 15<sup>e</sup>.

*2<sup>e</sup> wedstrijd :*

Met een nog steeds aanhalende wind stond wedstrijd nr.2 op het programma.

Echter de startprocedure deze dag was ons niet bekend. De groep voor ons startte vals en wij waren in de veronderstelling dat deze opnieuw (voor ons) moesten starten. Niets was minder waar. Voordat wij (en meerdere skûtsjes met ons)dit in de gaten hadden was het al te laat, de eersten waren al weg.

Toch hebben we prachtige wedstrijd gezeild. Vooral in de kruisrakken konden we de harde wind goed versjouwen en bij de finish werden we net achter 4 andere skûtsjes afgetoeterd die eerst behoorlijk ver voor lagen. Moe maar voldaan werd de veilige haven opgezocht met een 17<sup>e</sup> plek.

*Zaterdagdag 3 juni :*

Slotwedstrijd.

Met de ervaringen van gisteren en gezien de windverwachtingen (kreftig tot hurd) van Pyt Paulusma besloten we om wederom flink te reven. Achteraf een verkeerde keuze.....(maar ja, achteraf weten we het allemaal wel) . De start was goed, mooi bovenin en we konden gelijk een vrije slag maken. Bij de bovenste boei lagen we dan we ook iets van 9<sup>e</sup> .Maar in het voordewindse rak werden we door wel 6 (vnl. grote) skûtsjes ingehaald die niet of nauwelijks hadden gereefd en hierdoor volop profiteerden van de vele m2's extra zeil. Jammer, maar het was niet anders. We kregen nog wel een enorme vlag te verwerken, de fokkenisten hingen in het water en Marc (peiler) dreef van voor het zwaard helemaal naar achteren toe. Als 16<sup>e</sup> wisten we te finishen. In het eindklassement een 17<sup>e</sup> plek in een veld van 23 deelnemers. Mede dankzij het mooie weer een zeer geslaagd weekend alleen mag het wat ons betreft wel iets minder hard waaien een volgende keer.

### **Mutsen en “kloten”.**

*Mutsen*

Van bouwbedrijf Feenstra hebben we prachtige mutsen (met het logo van It Skûtsje en het bouwbedrijf erop ) gekregen, waarvoor dank.

*“Kloten”*

De Jong's Houtwarenfabriek B.V. uit Drogeham verblijde ons met nieuwe “kloten” ( kralen voor de ragbanden die het grootzeil aan de mast houden) waarvoor ook onze dank.

### **Donateurzeilen :**

***Ook dit jaar willen we uiteraard weer te zeilen met onze donateurs. Ditmaal op vrijdagavond 1 juli en vrijdagavond 15 juli , vertrek vanuit Heeg om 19.00 uur tot circa 22.00 uur .Geef u op per omgaande via email [h.frankena@home.nl](mailto:h.frankena@home.nl) of 06-5160 2262 !***

### **Tot slot**

Bezoek ook eens onze website [www.itabbegeasterskutsje.nl](http://www.itabbegeasterskutsje.nl)

Zaterdag 13 augustus t/m zaterdag 20 augustus doet It Abbegeaster Skûtsje weer mee aan het Iepen Frysk Kampioenschappen Skûtsjesilen ! ( [www.ifks.nl](http://www.ifks.nl) voor meer informatie over dit kampioenschap).

Het Bestuur.

