

Silerij Langwar 14 en 15 april 3^e prijs !!!!!!!!

1^e wedstrijden op 14 en 15 april 2012!

Met kunst- en vliegwerk hebben we het skûtsje klaargekregen voor de wedstrijden in Langweer. Onderweg naar Langweer nog snel de lier ingevet en de verfpotten etc opgeruimd. Het is alweer bijna een traditie om met deze wedstrijden in Langweer het seizoen te openen. Voor de derde keer maken wij hier onze opwachting tezamen met 43 andere skûtsjes verdeeld over Poule A en B en onderverdeeld in vier lengteklassen.

Zaterdagmorgen om circa 11.00 uur staat onze 1^e start gepland. We hebben van tevoren nog geen meter gezeild en dus is het maar afwachten of alles er goed op staat. We maken een prima start, mooi in het midden en vrij van alle andere schepen. De wind is zeer zwak en het gaat dan ook niet hard. We slagen erin in 1 grote slag een heel eind naar de 1^e boei te komen in tegenstelling tot de andere skûtsjes. Als tweede ronden we de 1^e boei ! Ineens neemt de wind toe en gaat het met ruime wind naar boei 2. Vervolgens naar de onderste boei waarna we weer een lag kruisrak naar boven moeten maken. In dit kruisrak worden we ingehaald door de "grote jongens" zoals de Ut en Thus en de Striidber. Dan komt iedereen weer bijna stil te liggen doordat de wind er mee ophoudt. Als we bijna bij de finishlijn zijn moeten we ook eens 2 skûtsjes over bakboord voorrang geven. Uiteindelijk worden we als 7^e van de 21 afgetoeterd. Tijd voor de stampot en boerenkool in cafe-restaurant de 3 Zwaantjes.

Middags is het al niet veel beter gesteld met de wind. Zeer wispelturig. De start is weer goed maar net over de lijn wordt de gehele vloot teruggeroepen; algehele valse start. De tweede start is een stuk minder, we worden overlapt en komen onder alle andere schepen te liggen en dan wordt je gezeild. Tot 4x toe komen we in een bakboord/stuurboord situatie terecht waarbij wij steeds over stuurboord liggen en dus moeten wijken. De laatste keer zitten we in twijfel; kunnen we er voor langs of niet? Nee, dus.... we draaien te laat bij en moeten een strafondje maken. Ook dat nog. Tenslotte eindigen we als 19^e met nog 2 schepen achter ons.

De uitslagen van zaterdag zijn bepalend voor de kwalificatie voor de indeling op zondag; Grote Finale of Kleine Finale. Wij zitten in de Kleine Finale.

Een heel verschil met zaterdag qua wind. Een dikke windkracht 5 en dat betekent reven.

De startprocedure is al aan de gang als wij ons nog boven de startlijn bevinden. Iets te laat, maar wel helemaal vrij, starten we bij de hoogste boei. De 1^e boei ronden we als 7^e.

Vervolgens weten we stand te houden en zelfs nog een plek op te schuiven; 6^e. Tijdens de wedstrijd vallen er nogal wat skûtsjes uit met averij maar wij weten de boel heel te houden ondanks dat we een aantal flinke klapgijpen moeten maken.

Tijdens de prijsuitreiking worden we aangenaam verrast. In de lengteklasse eindigt It Abbegeaster Skûtsje als 4^e (van de 11) en in de kleine finale als 3^e (van de 21). Een beker en een bos bloemen worden uitgereikt. Een mooi begin van het seizoen!

Maar....., enkele dagen later worden we gebeld door de organisatie. Er is een foutje gemaakt. Een ander skûtsje, de Engelina Smeltekop, heeft evenveel punten als ons gehaald nl ook 32 en aangezien het resultaat van de laatste wedstrijd telt bij evenveel punten had de ES dus feitelijk de beker moeten krijgen. Oeps! De beker hoeft echter niet terug (er wordt voor de ES alsnog een beker besteld). Laten we het er maar op houden dat we **gedeeld 3^e** waren.....



gedeelde 3^e prijs !