

# Nieuwsbrief

# It Abbegeaster Skûtsje

Hierbij een wat verlate eerste nieuwsbrief van 2017 omtrent het wel en wee van It Abbegeaster Skûtsje.

## In dit nummer

- 1 RABO Ledensponsoring
- 2 Onderhoud
- 3 Skûtsjesilen Langwar
- 4 Lemmer Ahoy
- 5 Slach om Heech
- 6 Trainen
- 7 IFKS 2017
- 8 Donateurzeilen
- 9 Agenda
- 10 Contact
- 11 Tot slot

## RABO Ledensponsoring

Eind 2016 hebben wij in deze nieuwsbrief een oproep gedaan om een gratis stem te geven aan Stichting It Abbegeaster Skûtsje. Maar liefst 43 mensen hebben op ons skûtsje gestemd, veruit de hoogste score t.o.v. alle skûtsjes die meededen aan deze actie. De Rabobank heeft vervolgens 43 x €5 oftewel €215 overgeschreven op onze bankrekening. Een mooi begin van 2017. Alle stemmers bij deze bedankt!

## Onderhoud

Het seizoen begint natuurlijk met onderhoud in april. Dit keer groot onderhoud aan het dek en dat betekent veel schuren en plamuren. Vele uren zijn hieraan besteed maar het resultaat mag er zijn. Het dek is weer mooi strak en na de nodige primerlagen is het dek nu afgewerkt met een antislip laag. Begin juli zijn we nog even de werf op geweest om de romp te schilderen en het onderwaterschip schoon en "snotterglêd" te maken.

## Skûtsjesilen Langwar

Tussen de schuur- en plamuursessies door wordt er gewoon gezeild. Op 22 en 23 april 2017 zijn de eerste wedstrijden van 2017, traditioneel in Langwar. Er wordt gezeild in twee poules met ruim 20 deelnemers per poule. We hebben de zeilen nog maar net voor het eerst dit jaar omhoog of we mogen al van start. Vlak na de start komt er een enorme bui over het meer met dikke windvlagen tot gevolg. Na enkele minuten houden wij, en met ons meerderen, het snel voor gezien. Veiligheid voor alles. 's Middags een herkansing, ditmaal met enkele reven in het zeil. Het houdt allemaal niet over en we zeilen naar een anonieme 15<sup>e</sup> plek.

De volgende dag worden de skûtsjes ingedeeld op basis van de resultaten van de dag ervoor. Het is geen verrassing voor ons dat we in de B-finale zeilen. Ook nu is er weer veel wind.





Met een gereefd grootzeil en fok gaan we de strijd aan met voornamelijk de grote skûtsjes. En met succes. Na een mooie start gaan we als 4<sup>e</sup> om de boei. Er is een korte baan uitgelegd en dat is zeker niet in ons nadeel, de ruime rakken zijn voor de grote skûtsjes net even te kort om ons voorbij te lopen. Uiteindelijk passeren we als 5<sup>e</sup> de finish. Nadat alle punten zijn geteld per lengteklasse (in ons geval de kleine a-klasse) is de 2<sup>e</sup> prijs voor It Abbegeaster Skûtsje (11 deelnemers in deze klasse). Overall eindigen we als 6<sup>e</sup> in de B-finale. Al met al een mooi begin van het seizoen.

## Lemmer Ahoy

Vorig jaar hebben we dit driedaagse evenement nog overgeslagen, maar dit jaar zijn we gewoon weer van de partij tijdens het hemelvaartweekend. Met 60 skûtsjes in de baai van Lemmer en het IJsselmeer is dit elke keer weer een heus spektakel.



Over de eerste wedstrijddag kunnen we kort zijn. Geen wind. Na 5 uur wachten op wind werden de wedstrijden afgeblazen en werd teleurgesteld de haven opgezocht.

Vrijdag staat er gelukkig wel wind (windkracht 3) en worden er twee wedstrijden gevaren. Met een 5<sup>e</sup> en een 6<sup>e</sup> plek zijn we uiteindelijk middenmoters in de kleine a-klasse met 11 deelnemers. Deze wedstrijden gebruiken we om te experimenteren met verschillende fokken en het trimmen van het skûtsje.



Zaterdag staat er veel wind en besluiten we vlak voor de wedstrijd om toch maar het grootzeil te reven. Een goede keus, de wind haalt flink aan. Voor ons zien we een omgeslagen skûtsje, dat later volledig zal afzinken. Het is dus oppassen geblazen. Deze wedstrijd eindigen we als 4<sup>e</sup>, waar we dik tevreden mee zijn. Na een korte pauze volgt de tweede wedstrijd van deze dag. De wind haalt nog meer aan en het is meer overleven dan wedstrijdzeilen. We liggen goed na de start, maar bij de onderwindse boei komt skûtsje de Eemlander in de problemen, ze krijgen de fokkeloet er niet tijdig uit, waardoor ze niet kunnen oploeven en ons ongewild een eind wegbrengen van de boei. Dit kost ons vier plekken en betekent een 7<sup>e</sup> plek. In het klassement eindigen we als 6<sup>e</sup>, als een echte middenmoter.

## Slach om Heech

Op 10 en 11 juni wordt de strijd gestreden om het felbegeerde zwaard van Grutte Pier. Omdat wij op 10 juni present zijn op het dorpsfeest, om daar per straat de eer te verdedigen, zeilen we alleen op 11 juni mee. Er zijn drie korte wedstrijden deze dag.

De eerste wedstrijd is gelijk onze beste wedstrijd, namelijk een derde plek (ook hier weer 11 deelnemers). Een constante race met weinig verschuivingen.



In de tweede wedstrijd is de start niet goed. Wel zitten alle skûtsjes dicht bij elkaar en dat zorgt voor de nodige spanning. Als 7<sup>e</sup> gaan we over de finish. In de laatste wedstrijd maken we een "pikstart", bij de onderste startboei precies op het schot over de lijn. We knippen andere skûtsjes eruit en kunnen over stuurboord voor iedereen langs richting de bovenste boei. Maar ook hier varen andere klassen hun wedstrijd en aankomend over bakboord hebben ze allemaal recht op voorrang. We moeten overal achter langs en dat kost ons een mooie klassering. We worden als 8<sup>e</sup> afgetoeterd. Met drie keer een DNS (*did not start*) t.g.v. onze afwezigheid op zaterdag is het niet vreemd dat we vervolgens laatste worden in het klassement.

## Trainen

Vanwege diverse redenen (voornamelijk het weer) hebben we pas enkele keren kunnen trainen op donderdagavond. We hopen in juli en augustus nog de nodige zeiluren te maken. Op deze avonden hebben we altijd ruimte voor opstappers. Dus wil je dit eens meemaken? Neem contact met ons op!



## IFKS 2017

Nog enkele weken en dan barst de strijd in de IFKS weer los. Totaal verschijnen er zo'n 60 skûtsjes aan de start. U kunt daarvan getuige zijn en wel op de volgende wedstrijdplaatsen:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 augustus Hindeloopen  | (te volgen op de zeedijk)        |
| 21 augustus Stavoren     | (te volgen op de zeedijk)        |
| 22 augustus Heeg         | (te volgen op de wal bij Indijk) |
| 23 augustus Sloten       | (te volgen op het strand)        |
| 24 augustus Echtenerbrug | (te volgen bij gemaal Echten)    |
| 25 augustus Lemmer       | (te volgen op de pier)           |
| 26 augustus Lemmer       | (te volgen op de pier)           |

Onze wedstrijden starten elke dag om 12.45 uur en zijn op alle wedstrijdlocaties prima te volgen vanaf de wal.

## Donateurzeilen

Op zondagmiddag 10 september willen we u graag in de gelegenheid stellen om mee te zeilen op It Abbegeaster Skûtsje.

U kunt zich nu alvast opgeven!



## Agenda 2017

SKS 2017	5 augustus t/m 18 augustus
IFKS 2017	19 augustus t/m 26 augustus
Slotdag IFKS	7 oktober
Roekoepôle Race	14 en 15 oktober

## Contact

U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen:

-  Telefoon: 06 5160 2262
-  E-mail: [h.frankena@home.nl](mailto:h.frankena@home.nl)
-  Website: [www.itabbegeasterskutsje.nl](http://www.itabbegeasterskutsje.nl)
-  Facebook: [www.facebook.com/AbbegeasterSkutsje](http://www.facebook.com/AbbegeasterSkutsje)
-  Twitter: [www.twitter.com/skutsjesiler](http://www.twitter.com/skutsjesiler)

## Tot slot

Het aftellen richting IFKS 2017 is begonnen! De komende weken zal er extra getraind worden om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De overwinning van vorig jaar op Sloten tijdens de IFKS 2016 zijn we nog niet vergeten en smaakt naar meer. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid verslag uitbrengen hoe het kampioenschap 2017 is verlopen.

## Sponsors

