

LEMMER AHOY

Verslag Lemmer Ahoy 2,3, en 4 juni 2011

In aanloop naar de IFKS 2011 is Lemmer Ahoy een mooi evenement om te oefenen. Gewoon oefenen is nuttig maar in echte wedstrijden leer je het meest zoals zou blijken.

Donderdag 2 juni (1 wedstrijd):

De start werd uitgesteld mede omdat er weinig wind was en de wind constant van richting veranderde. Uiteindelijk toch gestart, het eerste kruisrak was lastig door de vele schiftingsen, na de eerste boei volgde een heel lang voor de winds rak, aan het einde van dit rak wisten we net voor groep van zes skûtsje de boei te ronden waardoor we opschoven van een 17^e plek naar de 11^e plek (van de 23). Bij de finish ging de skipper even goed in de fout door de finishboei te willen ronden i.p.v. door de finishlijn te varen..... Door nog even een snelle “dip” te maken en opnieuw te finishen bleef dit zonder consequentie. Eindklassering 11^e

Vrijdag 3 juni :

1^e wedstrijd

In tegenstelling tot de dag ervoor nu een flink “polle wyn”, een dikke windkracht 5. Vandaar dat we met 2 reven in het grootzeil, en 1 in de fok van wal gingen. Een wedstrijd waarin we vooral met ons zelf bezig waren, de boel heel en overeind houden (overleven....). Het veld lag al gauw uit elkaar. Ook waren we nog ooggetuige van een skûtsje dat omsloeg vlak naast ons. Eindklassering 15^e.

2^e wedstrijd :

Met een nog steeds aanhalende wind stond wedstrijd nr.2 op het programma.

Echter de startprocedure deze dag was ons niet bekend. De groep voor ons startte vals en wij waren in de veronderstelling dat deze opnieuw (voor ons) moesten starten. Niets was minder waar. Voordat wij (en meerdere met ons)dit in de gaten hadden was het al te laat, de eersten waren al weg. Toch hebben we prachtige wedstrijd gezeild. Vooral in de kruisrakken konden we de harde wind goed versjouwen en bij de finish werden we net achter 4 andere skûtsjes afgetoeterd die eerst behoorlijk ver voor lagen. Moe maar voldaan werd de veilige haven opgezocht met een 17^e plek.

Zaterdagdag 3 juni (Slotwedstrijd):

Met de ervaringen van gisteren en gezien de windverwachtingen (kreftig tot hurd) van Pytje Paulusma besloten we om wederom flink te reven. Achteraf een verkeerde keuze.....(maar ja, achteraf weten we het allemaal wel). De start was goed, mooi bovenin en gelijk een vrije slag kunnen maken. Bij de bovenste boei lagen we dan we iets van 9^e. Maar in het voordewindse rak werden we door wel 6 (vnl. grote) skûtsjes ingehaald die niet of nauwelijks hadden gereefd en hierdoor volop profiteerden van de vele m2's extra zeil. Jammer, maar het was niet anders. We kregen nog wel een enorme vlag te verwerken, de fokkenisten hingen in het water en Marc (peiler) dreef van voor het zwaard helemaal naar achteren toe. Als 16^e wisten we te finishen. In het eindklassement een 17^e plek in een veld van 23 deelnemers.

Mede dankzij het mooie weer een zeer geslaagd weekend alleen mag het wat ons betreft wel iets minder hard waaien een volgende keer.