

Echtenerbrug 16 augustus 2012

Nog 3 wedstrijden te gaan en we staan er niet al te best voor in het klassement, nl laatste. Maar wie weet gaat het vandaag beter. De start is dit keer perfect. Met het startschot liggen we exact op de startlijn en ook nog eens vrij van andere skûtsjes. We zeilen dan ook een prima eerste kruisrak waarbij we als 5^e om de eerste boei gaan. In de ruimwindse rakken worden we ingehaald door enkele skûtsjes die gewoon harder lopen. In de kruisrakken zit deze wedstrijd de winst voor ons, we kunnen steeds vrij zeilen en komen steeds mooi bij de boei uit. Op het laatste stuk naar de finish moeten we nog een keer wijken voor een schip over bakboord. Een 9^e plek is het resultaat. Een enorme opsteker en goed voor het moreel. We hebben enkele gerenomeerde skûtsjes als de Singelier, De Drie Gebroeders en Makkum achter ons weten te houden. Het kan dus wel !

Lemmer I 17 augustus 2012

Met het resultaat van gister in het achterhoofd met goede moed van start. We willen graag “onderin” op de startlijn starten, echter we redden het niet op om daar te komen. Dan maar bovenin proberen, helaas pakt dit niet goed uit. Bij de eerste boei is het een chaos, een aanvaring tussen 2 skûtsjes die vervolgens beide de wedstrijd moeten verlaten. Als 14 om de 1^e boei vervolgens halen we nog 2 skûtsjes in en uiteindelijk worden we 13^e. Deze wedstrijd erg veel last gehad van de andere skûtsjes die tegelijkertijd met ons de wedstrijd varen maar ja ook dit hoort er nog bij. Morgen de laatste wedstrijd wederom op Lemmer.